

"In de peiling"

Nieuwsbrief nr. 08

schooljaar: 2019 – 2020

datum: 03 april 2020

Agenda

10 april	: Goede Vrijdag
12 en 13 april	: Pasen
15 mei	: In de peiling nr. 09
25 april – 10 mei	: Meivakantie

Bijbelrooster

Week 15: 06 – 10 apr.	Thema: Schud me wakker	Matteus 27:11-26, 27:33-66 en 28:1-10
-----------------------	------------------------	---------------------------------------

Als er iets verschrikkelijks gebeurt, zou je willen dat er iemand is die je wakker maakt. Dat het allemaal niet echt zou zijn. Maar de vrienden en vriendinnen van Jezus zitten in een nachtmerrie die de werkelijkheid is. Hier kan niemand je uit wakker maken; of toch wel? Met Pasen vieren we het wonder dat God Jezus wakker roept uit de dood.

Week 16: 14 – 17 apr.	Thema: Wie is de baas?	I Koningen I:1-37 en 3:1-15
-----------------------	------------------------	-----------------------------

Koning David is oud geworden en kan niet lang meer koning blijven. Wie zal hem opvolgen? Zijn zoon Adonia oefent alvast hoe het is om koning te zijn: hij organiseert een feest waar zijn toekomstige onderdanen voor hem buigen. Maar de koning beslist anders: Salomo zal hem opvolgen. Als Salomo koning is, vraagt hij God om wijsheid zodat hij een goede koning kan zijn.

Week 17: 20 – 24 apr.	Thema: Wat is wijsheid?	I Koningen 3:16-28, 4:21-34 en Hoofdstuk 5
-----------------------	-------------------------	--

Koning Salomo is ontzettend wijs. Als twee vrouwen ruzie maken om een kind, weet hij een oplossing. Zijn wijsheid maakt hem beroemd en schatrijk.

Week 19: 04 – 08 mei	Thema: Hier woon ik	I Koningen 6, 7:1-23 en 9:1-9
----------------------	---------------------	-------------------------------

Salomo bouwt een tempel voor de Heer. Het is een heilige plek, waar God bij de mensen kan wonen. Later bouwt Salomo ook nog een paleis voor zichzelf. Als de tempel en het paleis klaar zijn, belooft God dat hij zich in Jeruzalem zal laten vinden.

Week 20: 11-15-05	Thema: Ik heb alles	I Koningen 10:1-29 en 11:1-13
-------------------	---------------------	-------------------------------

Een buitenlandse koningin komt kijken naar de rijkdom en het succes van Salomo. De koning heeft van alles veel. Maar hij aanbidt ook veel goden in plaats van de Ene, de Eeuwige van Israël. Daarmee doet hij God verdriet.

Voorwoord

Hij staat je bij "Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Jozua 1:9.

Deze tekst kreeg ik net doorgestuurd van een collega. Voordat ze naar bed gaat trekt ze altijd een kaartje met een tekst en bovenstaand is dus de tekst van gisteravond. Het lijkt mij goed om deze tekst ook met u te delen. Ik kan mij namelijk voorstellen dat het voor u als ouders niet makkelijk is om alles te regelen thuis. Zelf hebben wij (mijn vrouw en ik) ook vier kinderen, maar deze zijn al wat ouder en gaan eigenlijk wel hun eigen gang. Voor ouders met jongere kinderen kan het echter ontzettend lastig zijn om alles te plannen en te regelen en dan moet je ook nog eens voor leerkracht spelen. Petje af voor u en hopelijk heeft u ook uw vertrouwen op Hem. Er komt namelijk een tijd dat het weer 'normaal' zal worden. Tot die tijd moeten we het echter zien vol te houden met elkaar.

Ik merk en hoor dat er veel contact wordt gezocht met de leerkrachten om vragen te stellen. Blijf dit vooral doen, want zodoende blijven de lijntjes kort. Als ik aan mijn leerkrachten denk vervult mij een gevoel van trots, want wat doen zij het goed! Iedere dag zijn zij thuis aan het werk om filmpjes te maken, huiswerk uit te leggen, huiswerk voor te bereiden, gezamenlijk nieuwe plannetjes maken, etc. Voor mensen (hiermee bedoel ik u niet hoor) die denken dat dit een verkapte vakantie is, kan ik schrijven: dat is het niet! Het liefst willen wij weer zo snel mogelijk beginnen, want het is natuurlijk niet voor niets dat wij dit mooie beroep hebben gekozen. Het werken met kinderen en het mee mogen helpen aan de ontwikkeling van de kinderen is namelijk ontzettend dankbaar werk. Misschien heeft u al een rondje gelopen over het schoolplein en is het u opgevallen. Toch deel ik even de foto van een tekst die een paar leerkrachten hebben gemaakt. De tekst zegt denk ik wel genoeg.



Welkom

We heten Fahad, Nyjah en Davina (1A/2A), Levi, Tim en Sven (1B/2B) en Noa (1C/2C) van harte welkom bij ons op school. We hopen dat jullie snel wennen bij ons op school en wensen jullie een goede en leerzame tijd toe, met veel vriendjes en vriendinnetjes.

Personeel

Zoals u weet neemt juf Cheri- Anne vanaf de meivakantie afscheid van ons als team en van haar groep. Wij hadden haar graag een ander afscheid gegund, want het is natuurlijk niet mogelijk om bij elkaar te komen als groep. Hopelijk zien we haar nog eens als het weer wat rustiger is. Wij wensen haar veel succes op haar nieuwe school en wensen haar Gods onmisbare zegen toe.

Ook juf Boukje heeft besloten om afscheid te nemen van onze school. Zij gaat met vervroegd pensioen. Hopelijk kunnen we haar een waardig afscheid geven, zij werkt tot de zomervakantie. En zeg nu eerlijk: zeg je 't Kompas, zeg je toch ook meteen juf Boukje. Een icoon van de school. Hopelijk mag ze dit schooljaar nog een tijdje genieten van de klas en van haar collega's.

Meester Jaap komt volgend schooljaar volledig bij ons werken. Hij staat nu naast juf Juanita (groep 6/7A), maar krijgt volgend jaar een eigen groep. Wij zijn verheugd dat hij bij ons komt en wensen hem ook Gods zegen toe op onze school.

Vacatures: Als er collega's gaan, moeten er natuurlijk ook collega's komen. Volgende week heb ik de eerste gesprekken met een aantal gegadigden. Hopelijk zit er iemand tussen die past binnen ons team en bij onze christelijk identiteit. Wordt dus vervolgd.....

Tot slot

Volgende week is het Goede Vrijdag. De dag waarop we de kruisiging van de Here Jezus mogen herdenken. Wat heeft Hij toch veel over gehad voor ons. Hij droeg de schuld van de wereld. Een ieder die dit gelooft mag treuren, maar bovenal jubelen, want na Goede Vrijdag wordt het Pasen. Het feest waarop we mogen jubelen, omdat Hij de dood heeft overwonnen.

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.



Met vriendelijke groet namens het team,

Henri Romkes (dir.)



BSO De Kameleon



stichting kinderopvang Noordoostpolder



Spionnen armband

Tot aan de voorjaarsvakantie hebben we activiteiten gedaan over het thema *Spyctives*. Echte spionnen hebben een spionnen horloge, deze horloges zitten vol met spionnen snuffjes. De kinderen van de Kameleon hebben hun eigen spionnen horloge ontworpen. Nu kunnen de geheime missies beginnen.



007 Spionnen cocktail

De Wodka Martini is het populairste drankje ter wereld dankzij James Bond. 'Shaken, not stirred' is één van de bekendste quotes uit de Bond-films en boeken. Bij de Kameleon hebben we een eigen versie gemaakt: onze 007 Spionnen cocktail. We mixten een beetje seven-up en appelsap en i.p.v. de olijf prikten we een druif aan onze prikker. Proost!



Valentijn koekjes

Tijdens Valentijn hebben we samen koekjes gebakken, dit natuurlijk helemaal in Valentijn stijl. Het deeg staken we uit in de vorm van hartjes. De koekjes mochten de kinderen na het bakken mee naar huis nemen om samen met hun ouders te delen.



Aquarium



Het leek ons leuk om een aquarium op de groep te plaatsen. We hebben de daad bij het woord gevoegd en nog voor de voorjaarsvakantie het aquarium ingericht met planten en water. Na de voorjaarsvakantie hebben de kinderen met meester Sander de vissen gekocht. De vissen moeten nog even wennen aan hun nieuwe huis, maar zwemmen al lekker rond.

ALLE GEKHEID

Alle gekheid op een stokje

In de voorjaarsvakantie deden we allerlei gekke, grappige en een beetje vreemde activiteiten rondom het thema *Alle gekheid op een stokje*. Zo maakten we een lunch op een stokje en een fruit- en groentespiesje. Er werd van zijde, klei, ijzerdraad en veren een vreemde vogel gemaakt in de meest bonte kleuren.

Bij de activiteit 'raar haar' tekenden de kinderen een gek gezicht op een papier. Daarna werd het haar gemaakt door een beetje verdunde verf omhoog te blazen met een rietje. De gezichten kregen haar in alle kleuren van de regenboog!



Groen moet je doen



Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het thema *Groen moet je doen*. Spelenderwijs gaan we de komende weken aan de slag met onderwerpen als: energie, natuur, vervuiling, recycling en duurzaamheid. We hopen ook veel buiten te kunnen spelen. Kinderen die veel buiten zijn in een groene omgeving ontwikkelen zich beter en kunnen zich beter concentreren. Het is goed voor hun gezondheid en – het allerbelangrijkste – het geeft ze enorm veel plezier.

Oudercommissie

Wilt u graag meedenken over de kwaliteit van de Kameleon? Geef u dan op voor de oudercommissie. Samen met ouders van andere BSO locaties heeft u inspraak over verschillende onderwerpen binnen de kinderopvang van SKN. Heeft u interesse? Geef dit aan bij het team van de Kameleon!

Openingstijden Kameleon

Wij zijn 5 middagen en 3 ochtenden open.

Maandag: 7:30 - 8:30 uur / 12:00 -18:00 uur

Dinsdag: 7:30 - 8:30 uur / 15:00 -18:00 uur

Woensdag: 12:00 -15:00 uur

Donderdag 7:30 - 8:30 uur / 15:00 -18:00 uur

Vrijdag: 12:00 / 18:00 uur

Mocht u op andere momenten opvang nodig hebben, geef dat gerust aan, dan wordt er gekeken hoe dat gerealiseerd kan worden.