

"In de peiling"

Nieuwsbrief nr. 2

Schooljaar: 2020 – 2021

Datum: 02 oktober 2020

Agenda

| | |
|---------------|--|
| 10-18 oktober | : Herfstvakantie |
| 09 oktober | : Studiedag team, kinderen zijn vrij! |
| 20 oktober | : Luizencontrole |
| 22 oktober | : Onthulling verkeersbord |
| 06 november | : Peiling nr. 3 |

Bijbelrooster

Week 41 (05/10 - 09/10) – Dat kun je niet maken

Exodus 24: 12-18, 31: 18, 32: 1-6 en 32: 15-20

Mozes gaat de berg op, waar hij praat met de Eeuwige. Intussen maken de Israëlieten een gouden kalf dat ze aanbidden als een god. Maar God kun je niet zelf maken. Als Mozes terugkomt, gooit hij de stenen tafelen kapot: zó kwaad is hij. Ligt het verbond nu letterlijk en figuurlijk in scherven? En is het nog weer goed te maken?

Week 42 of 43 (19/10 - 23/10) – Niet zonder jou

Exodus 33 en 34: 1-10 en Numeri 10: 11-36

God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar onderweg blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes over vertelt. Het komt zover dat God zegt: 'Ik ga niet meer met jullie mee.' Mozes en het hele volk bidden God om toch mee te gaan, en uiteindelijk doet hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg door de woestijn.

Week 44 (26/10 - 30/10) – Wat geloof jij?

Numeri 13: 1-33 en 14: 1-9

Twaalf verkenners worden eropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug met verhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. De meeste verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen, maar Kaleb en Jozua geloven dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten geloven?

Week 45 (02/11 - 06/11) – Wat een ezel!

Numeri 22, 23 en 24: 1-25

Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn ezel hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.

Voorwoord

Nog één week en het is alweer herfstvakantie, wat gaat de tijd toch snel. Dankbaar zijn we voor het feit dat we 'normaal' onderwijs konden geven in de afgelopen weken. Dit had ook heel anders kunnen zijn als we naar de landelijke cijfers (corona) kijken. Het blijft een onzekere tijd voor de scholen. Worden de regels aangescherpt? Kunnen we door blijven gaan, of moeten we weer thuisonderwijs verzorgen? Blijven we gezond met elkaar? Dit zijn allemaal vragen die bij ons, maar wellicht ook bij u leven. Ik moet hierbij denken aan de bijbelverhalen uit ons bijbelrooster. Het volk Israël is bevrijd uit Egypte, omdat ze op weg moesten gaan naar het beloofde land. Ook voor Israël was het dus een onzekere toekomst. Het volk begint onderweg te twijfelen aan de belofte van God en komt in opstand. Gelukkig zien we in de

hele geschiedenis telkens weer dat God Zijn hand over Zijn hart strijkt en dat Hij telkens uitkomst biedt aan het volk en dat Hij ze niet in de steek laat.

Deze geschiedenis heeft ons veel te vertellen. Daar waar wij het soms niet meer zien zitten en waar wij duizend vragen hebben, is er een God die weet wat er leeft en die weet hoe wij denken. In dit vertrouwen mogen wij verder gaan met ons mooie werk hier op school en mogen wij geloven dat er eens een eind komt aan dit virus en dat het weer normaal zal worden. Tot die tijd moeten wij en u geduldig zijn en de regels zoveel mogelijk naleven, zodat wij het virus weer onder controle krijgen.

Welkom

We heten Dave Hazeleger (1A/2A) van harte welkom bij ons op school. We hopen dat je snel went bij ons op school en wensen je een goede en leerzame tijd toe, met veel vriendjes en vriendinnetjes.

Gevonden voorwerpen

Maandag wordt de (volle) kist met kleding weer uitgesteld op het podium. U heeft dan een week de tijd om een kijkje te nemen. De groepen gaan ook zelf met de leerkracht bij het podium langs om te kijken. Aan het eind van de week wordt de overgebleven kleding bij Dorcas gebracht. Het zal dan ook een goede bestemming krijgen.

Namens het wijkplatform

Eindelijk is het dan zover, 22 oktober aanstaande zullen de verkeersborden worden onthuld. Dit gebeurt door de wethouder, Anjo Simons, samen met de groepen waar de leerling van de winnende tekening in zit.

Als wijkplatform zijn wij er erg trots op dat ondanks de corona dit door kan gaan.

Personeel

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat wij op dit moment nog de voltallige bezetting hebben van leerkrachten. Dit is elders wel anders doordat er best veel ziekte is en er groepen naar huis worden gestuurd, omdat de invalpool leeg is. Hopelijk blijven we gevrijwaard van het corona virus en kunnen we op de 'normale' manier onderwijs blijven verzorgen.

De vader van meester Anne Wiebren is vorige week vrijdag begraven. Hij is gestorven na een kort ziekbed. Wij wensen meester Anne Wiebren en de rest van de familie Gods Kracht toe in het verwerken van dit verdriet.

Continuurooster

In de andere bijlage vindt u de uitleg over het proces om wel/niet toe te werken naar de invoering van een continuurooster.

Tot slot

Wij wensen u alvast een fijne herfstvakantie toe met uw kinderen.

Met vriendelijke groet namens het team,

Henri Romkes (dir.)



