

"In de peiling"

Nieuwsbrief nr. 2

schooljaar: 2022 – 2023

datum: 30 september 2022

Agenda

02 oktober	: KSG-dienst in De Fontein
15 t/m 23 september	: Herfstvakantie
04 november	: Peiling nr. 3

Bijbelrooster

Week 40 (03/10 - 07/10) – Zijn wij vrij?

Exodus 14:9-31 en 15:1-26

De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar de farao komt hen toch weer achterna. Bij de Rode Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten worden bang en zeggen tegen Mozes dat ze beter in Egypte hadden kunnen blijven. Maar dan wijst God een weg, dwars door de zee. Aan de overkant zingt Mozes een lied van bevrijding.

Week 41 (10/10 - 14/10) – Hulp is onderweg

Exodus 16:11-24, 17:1-7 en 18

De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God zorgt voor hen met kwartels en manna. Nadat Mozes met zijn staf op een rots slaat, komt er water uit. Onderweg komt Mozes' schoonvader Jetro bij hem op bezoek. Hij geeft Mozes wijze raad: Mozes moet niet alles alleen doen, maar zijn verantwoordelijkheid delen met anderen.

Week 43 (24/10 – 28/10)

Exodus 19, 20:1-21 en 31:18

God vertelt het volk Israël hoe ze kunnen leven: Hij geeft tien geboden waar ze zich aan moeten houden. Door zo te leven kunnen ze een voorbeeld zijn voor andere mensen. De geboden worden door God zelf op twee stenen platen geschreven, als teken van het verbond.

Week 44 (31/10 – 04/11)

Exodus 32:1 en 34

Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog terugkomt en vragen Aäron om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als een god. Als Mozes terugkomt ziet hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij wordt woedend en gooit de stenen tafelen kapot. God zegt dat hij nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het verbond vernieuwd kan worden.

Voorwoord

Als school hebben wij de mooie opdracht om kinderen iets te leren. Als eerste denken we dan natuurlijk aan het reken- en taalonderwijs, maar we willen de kinderen ook 'klaarstomen' voor de wereld. Burgerschap wordt namelijk steeds belangrijker in het onderwijs. Dit is niet altijd even makkelijk kan ik wel schrijven. Er gebeurt zoveel in de wereld dat het eigenlijk niet meer is bij te houden. Op school proberen we er echter alles aan te doen om uw kind zo goed mogelijk te vormen als volwaardig burger. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen, we doen dit samen met u. Het is dan ook mooi om te zien dat er

korte lijntjes zijn met de leerkrachten en met mij. Samen zoeken we namelijk het beste voor uw kind (eren). Opvoeden is niet altijd even makkelijk (zowel thuis als op school) en wanneer doen we het nu eigenlijk goed? Toch is het een zegen dat wij kinderen onderwijs mogen geven en een stukje mogen bijdragen aan de opvoeding. In de Bijbel hebben kinderen een speciale plaats bij Jezus: Hij zegt in Marcus 10: "Laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet, want voor hen is het Koninkrijk van God". Dit is natuurlijk een geweldige boodschap, maar geeft ook hoop voor de toekomst. Vooral in een wereld vol onrust.

Kinderen van God
gekregen
om te zorgen
lief te hebben
wat een zegen

Kinderen leren bidden
handen vouwen
altijd te bouwen
en vertrouwen
op de Rots

Kinderen opvoeden
beschermen en loslaten
omarmen en laten gaan
naar een eigen bestaan
vol wereldse invloeden

Kinderen opvoeden
met dagelijks brood
en Hemels voedsel
opvoeden doe je omhoog
hand in hand met hun Schepper

Dit wens ik u allen toe en wij zijn dankbaar dat wij hierin ook een bijdrage mogen leveren.

Welkom

We heten Anna in 't Hout (1A/2A), Stan Besteman en Abed Sayed (1B/2B) van harte welkom bij ons op school. We hopen dat jullie snel wennen bij ons op school en wensen jullie een goede en leerzame tijd toe, met veel vriendjes en vriendinnetjes.

Personeel



Even voorstellen: mijn naam is Karen Reinders, ik ben 31 jaar en ik woon in Emmeloord. Ik heb een oudere zus en broer en ik ben trotse tante van Sam. Ik ben muzikleerkracht en heb twee jaar geleden ook mijn pabodiploma gehaald. Zoals u misschien al gelezen had, val ik in voor juf Santana. Groep 5B/6B is mijn eerste eigen groep, daar ben ik op maandag en dinsdag te vinden. Ook werk ik 2 dagen als muzikleerkracht. In mijn vrije tijd speel ik piano en begeleid ik het koor Canticum. En ik zing en speel toneel bij muziektheatervereniging La Mascotte. Verder hou ik van puzzelen, zeilen en wandelen (het liefst in de bergen). Graag tot ziens!

Groeten,
Karen

Zoals u misschien wel heeft gehoord is juf Santana bevallen van een gezonde zoon: Eden. We wensen Santana een voorspoedig herstel en veel gelukkige momenten samen met haar vriend en haar zoon.

Kerk- school- gezinsdienst

Aanstaande zondag is het eindelijk weer zover. Na een aantal jaren waarin we niet bij elkaar mochten komen, mag het eindelijk weer. Vandaag is de dominee met zijn vrouw bij ons op bezoek op school en mogen de kinderen vragen stellen aan de dominee. Er zijn veel kinderen die mee hebben gewerkt aan deze dienst en ik roep u allen op om zondag naar de Fontein (Wilgenlaan 4) te komen. De dienst start om 9.30 uur. Het maakt niet uit of u zondags naar de kerk gaat, of juist niet. Het is goed om ook hierin uw betrokkenheid te tonen en samen maken we er een mooie dienst van. Bij deze is dus iedereen van harte uitgenodigd.

Fruit

Wat een succes! Dit kunnen we wel stellen nadat we nu een aantal weken fruit kunnen uitdelen. Natuurlijk zit er wel eens iets tussen wat sommige kinderen niet lusten, maar het meeste fruit gaat toch op. Er wordt niets weggegooid, want op vrijdag wordt er gekeken of er nog fruit over is en is dit het geval, wordt dit naar een goed doel gebracht. Ook is het prachtig om te zien dat er zoveel ouders mee helpen om 's morgen het fruit te snijden en te verdelen. Dit neemt veel werk van de leerkrachten uit handen. Vanaf deze plaats wil ik deze ouders dan ook bedanken voor hun inzet.



Spelen op het plein

Er wordt best wel hard gespeeld op het plein en hierdoor zijn er nog wel eens wat 'gedoetjes'. Er is natuurlijk pleinwacht aanwezig, maar niet alles is altijd meteen te zien. Misschien is het een idee om hier thuis ook eens over te praten. Vaak begint het namelijk onschuldig, maar loopt het uit de hand doordat er per ongeluk iets misgaat. Als school willen we niet alle spelletjes verbieden, maar het moet natuurlijk niet uit de hand lopen. Hopelijk gaat het de komende weken weer wat beter. Ook hierin moeten we gezamenlijk optrekken.

Ingekomen bericht kledinginzameling (zie flyer)

Doneer je kleding aan het goede doel

Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever je gebruikte kleding bij ons in! Zo draag je bij aan de hulp aan mensen die leven in armoede én krijgt je kleding een goede bestemming. Door jouw kleding naar een inzamelpunt van Kom over en help te brengen kun je verschil maken in de levens van kwetsbare gezinnen in landen als Oekraïne en Moldavië! Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! Kijk ook op de website: www.komoverenhelp.nl/kleding

Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke zakken naar het volgende inzamelpunt brengen: Marco Pololaan 20 te Emmeloord. Hartelijk bedankt!

Vakantierooster

In de vorige Peiling is ook een vakantierooster gedeeld en hier kreeg ik van een aantal ouders wat vragen over. Op het vakantierooster staan ook: suikerfeest, offerfeest en biddag (Urk). Dit staat gewoon vermeld op het vakantierooster van Aves, maar dit zijn **geen** vrije dagen.

Tot slot

Wij wensen u allen een goed weekend toe.

Met vriendelijke groet namens het team,

Henri Romkes (dir.)

Bijlage: - Flyer FlevoMeerBibliotheek
- Flyer Kom over en help



FEEST!

GI-GA-GROEN!

woensdag 5 oktober
14:00-16:00 uur

Scan mij



GI-GA-GROEN!
**KINDER
BOEKEN
WEEK**
5 T/M 16 OKT 2022



**IEDEREEN
DE BOOM IN**

de Bibliotheek 
FlevoMeer
haal het beste uit jezelf en elkaar



Kom
over
en
help

*Tweedehands
geeft
anderen
een nieuwe
kans*

Zoek je een nieuwe bestemming voor gebruikte, maar goede en draagbare kledingstukken? Lever ze in bij een van onze inzamelpunten.

Kijk snel op

komoverenhelp.nl/kleding