

"In de peiling"

Nieuwsbrief nr. 1

schooljaar: 2023 – 2024

datum: 8 september 2023

Agenda

Vrijdag 6 oktober	: Peiling nr. 2
11-22 september	: kennismakingsgesprekken (met kinderen)
13 september	: Onderzoek GGD 5-jarigen
19 september	: jeugdverpleegkundige spreekuur (8.30-9.30 uur)
8 oktober	: Kerk, school en gezinsdienst (De Rank)

Bijbelrooster

We lezen uit het boek Genesis. Het verhaal van God en de mensen begint met de schepping van alles om ons heen: de aarde, de dieren en de mensen. God ziet hoe mooi alles is. Maar hij ziet het ook misgaan, als mensen niet goed voor elkaar zijn. Kaïn slaat zijn broer dood, in de tijd van Noach doen mensen verkeerde dingen. Toch blijft God geloven in de toekomst van de mensen. Hij maakt een nieuw begin.

Week 37 (11/09 - 15/09) - Je mag bijna alles

Genesis 2:4-25 en Genesis

God maakt mensen die in het paradijs mogen wonen. Ze mogen bijna alles, maar van één boom mogen ze niet eten. Toch eten ze juist van die boom. Daarom kunnen ze niet in het paradijs blijven.

Week 38 (18/09 - 22/09) - Waar gaat dit heen?

Genesis 4:1-16, 6:9-22 en 7:1-24

De broers Kaïn en Abel brengen allebei een offer. God ziet het offer van Abel wel, maar van Kaïn niet. Daarop wordt Kaïn zo boos, dat hij zijn broer doodt. Er komen steeds meer mensen op de aarde. Ze doen zoveel verkeerde dingen, dat God er spijt van krijgt dat hij alles gemaakt heeft. Hij wil de aarde schoonspoelen en met Noach een nieuw begin maken.

Week 39 (25/09 - 29/09) - Een frisse start

Genesis 8 en 9:1-17

De hele aarde wordt bedekt met water. In de ark van Noach wachten alle dieren en de familie van Noach op de nieuwe tijd die komen gaat. Als ze de ark uitkomen, staat er een boog in de wolken. Die boog is het teken van het verbond tussen God en de mensen.

Week 40 (02/10 - 06/10) - Dat doe je niet!

Genesis 9:18-29, 10:1-32 en Genesis 11

De jongste zoon van Noach ziet de naaktheid van zijn vader. Hij vertelt het aan de andere broers, die de schaamte van hun vader bedekken. In Babel willen ze een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Het lukt niet, omdat ze elkaar niet meer begrijpen.

Voorwoord

De eerste week is alweer voorbij. Wat was het afgelopen maandag fijn om de kinderen weer op school te zien. Vorige week hebben de leerkrachten de klassen weer klaar gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Wat is het dan fijn als op maandagochtend de deuren opengaan en de kinderen in de groepen komen. Sommige kinderen vinden dit best spannend. Het is eerst even zoeken waar je zit en hoe ziet die klas er dit jaar uit? Het is dan ook goed om te zien dat er zoveel ouders even met hun kinderen meelopen de klas in.

De kinderen zijn op de eerste schooldag door 'gouden' slingers en ballonnen gelopen. Dit heeft alles te maken met de 'gouden' weken. Dit betekent eigenlijk dat in de eerste weken de nadruk ligt op het vormen van de groep. Tussen de lessen door is er ook tijd voor spelletjes en sociaal contact.

Tijdens de startvergadering van de leerkrachten kwamen vakantiefoto's van landschappen ter sprake. Soms kun je je zo verwonderen over de mooie wereld die God heeft geschapen. Laten we er samen van genieten en zuinig op zijn.

De kinderen horen de komende weken over de verhalen van de schepping en het paradijs, van Noach en de toren van Babel en van Abraham en Sara die op weg gaan.

Alles begint opnieuw. Zo ook een nieuw schooljaar en laten we er samen een heel fijn en mooi schooljaar van maken.

God die alles maakte,
de lucht en 't zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.

God die 't gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.

God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duist're wolken komen,
zorgt steeds voor mij.

Personeel



Het team CBS 't Kompas van 2023-2024

Op de foto staan veel bekende gezichten, maar er staan ook een aantal nieuwe gezichten op:

Juf Nancy Hazenberg-Bos (groep 4), juf Mariëlle van Buiten (groep 6), meester Christiaan Buist (stagiair in groep 7B en groep 4) en juf Tina Dalstra (directeur).

Ik wil me hierbij even aan jullie voorstellen. Ik ben Tina Dalstra en ben vanaf dit schooljaar de directeur van CBS 't Kompas. Ik woon met mijn man en jongste dochter van 17 jaar in Emmeloord. Mijn oudste dochter studeert en woont in Enschede. Ik houd van lezen en van puzzelen. Mijn grootste hobby is het zingen in het koor. Daarnaast vind ik het leuk om naar een museum te gaan. Afgelopen week heb ik al met veel ouders kennis met kunnen maken. Wanneer u kennis wilt maken of een vraag voor me hebt, kom gerust even binnen of spreek me buiten aan. Mailen kan ook: t.dalstra@aves.nl



Welkom

We heten Lieke, Romée (1A/2A), Thirza (1B/2B), Danley (4) en Tymur (8) van harte welkom bij ons op school. We hopen dat jullie snel wennen bij ons op school en wensen jullie een goede en leerzame tijd toe, met veel vriendjes en vriendinnetjes.

Studiedagen en vakantierooster

We vragen u om de volgende data in uw agenda te noteren! Het gaat om extra vrije dagen van de kinderen i.v.m. studiedagen van de leerkrachten:

13 oktober, 23 november, 14 februari

Hieronder vindt u het vakantierooster van dit schooljaar:

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Basisonderwijs	van	t/m
Herfstvakantie	21-10-23	29-10-23
Kerstvakantie	23-12-23	07-01-24
Voorjaarsvakantie	17-02-24	25-02-24
Goede Vrijdag en Pasen	29-03-24	01-04-24
Meivakantie	27-04-24	12-05-24
Koningsdag	27-04-23	
Bevrijdingsdag	05-05-23	
Aves-dag (studiedag)	15-05-24	
Hemelvaartweekend	09-05-24	10-05-24
Pinksteren	20-05-24	
Zomervakantie	20-07-24	01-09-24

Opslag gevraagd!

Vorig schooljaar was het speellokaal van de groepen 1 en 2 geen speellokaal, maar een klaslokaal van groep 3. Het is onze wens om het speellokaal weer te gebruiken voor groep 1 en 2, zodat de kinderen hier weer gymles kunnen krijgen. Op dit moment staan er in het speellokaal tafels en stoelen die we voorlopig niet nodig hebben, maar kunnen het in de school ook niet plaatsen.

We doen een oproep aan u: Wie heeft er plek om deze meubels een jaar op te slaan? Wilt u in uw omgeving navraag doen voor een opslagplek? Wanneer u een oplossing weet, mag u dit aan Tina Dalstra doorgeven.

Tot slot

Ik wens jullie namens het team alvast een goed weekend toe.

Met vriendelijke groet namens het team,

Tina Dalstra

Bijlage: -flyer Therapeutisch Centrum

Alles op zijn KOPP!

TRAINING VOOR KINDEREN VAN 8 – 12 JAAR VAN OUDERS MET PSYCHISCHE PROBLEMEN EN/OF EEN VERSLAVING



HEB JIJ HET GEVOEL DAT JE WERELD OP Z'N KOP STAAT? GAAN DE DINGEN BIJ JOU THUIS ANDERS DAN BIJ ANDERE KINDEREN? KUN JE NIET ALTIJD MET JE OUDERS OF EEN VAN JE OUDERS PRATEN EN BEGRIJP JE NIET WAAROM? DE 'ALLES OP ZIJN KOPP' TRAINING ZET DINGEN RECHT!

Wanneer je vader of moeder psychische problemen heeft en/of verslaafd is, kan hij of zij dat vaak niet goed uitleggen. Jij weet dat er iets aan de hand is, maar wat? Wat doet en kan je vader of moeder wel en wat niet? Waarom reageert hij of zij op een bepaalde manier? Wil je dat begrijpen, zodat je er beter mee om kan gaan?

WAT GAAN WE DOEN?

We houden niet van lang stilzitten. We gaan knutselen, doen een spel en zorgen op allerlei andere manieren dat de training je positief bij blijft.

WAAR EN WANNEER?

De training heeft 8 bijeenkomsten voor de kinderen. Voor de ouders zijn er 2 ouderavonden.

Ouderbijeenkomst: 30 oktober '23 & 8 januari '24
Trainingsdata: 6 november tot en met 15 januari
Tijd: 15:30 - 16:45 uur

De deur is open vanaf 15.15 uur

Locatie: Therapeutisch Centrum GGZ,
Nagelerweg 5, 8304 AB Emmeloord

MEER INFORMATIE EN/OF AANMELDEN?

De training wordt gegeven door Tactus en Therapeutisch Centrum.

Ciska Martens
0527 - 224 501
info@therapeutisch-centrum.nl

! Vanaf vier deelnemers kan de groep starten.



Tactus Verslavingszorg
Nagelerweg 3 | 8304 AB Emmeloord | www.tactus.nl | vragen@tactus.nl

Therapeutisch centrum GGZ | Nagelerweg 5 | 8304 AB Emmeloord | 0527 224 501 | www.therapeutisch-centrum.nl